

Mit møde med en Bjørn og en tur på Titanic!

Årgang 1995-96.

Det var idrætstime og der var dømt Amerikansk fodbold!

Jeg - en lille dreng på ca. 170cm - var med, som alle andre også.

I kampens hede, støder jeg mit hoved sammen med Bjørn - en anden elev og desværre vist nok også på samme hold som mig - har jeg ladet mig fortælle.

I første omgang forlyder det, at jeg havde det efter omstændighederne okay - kunne huske hvem jeg var osv. Min idræts lærer synes jeg skal over på elevgangen og mit værelse - nogle elever hjælper mig der over og så stater "eventyret".

Jeg bliver sat på en stol af mine venner og det var så der kontakten blev slukket på øverste etage!

Nu kunne jeg ikke fortælle hvem jeg var, hvem de andre var eller hvor jeg var! og da slet ikke hvad der var sket! Og i sjov, stikker en anden elev hovedet ind af døren til mit værelse og spørger i sjov - hvad jeg har lavet i weekenden - uvidende om at der var sprunget et par sikringer i hovedrelæet!

Mit svar - igen er det hele noget jeg har fået fortalt, for jeg kan stadig ikke huske noget af det - ej heller at vi spillede amerikansk fodbold - men mit svar: "Jeg har været ombord på Titanic"

Efter en tur med Falck til Viborg sygehus - en enkelt overnatning, hvor jeg igen med nye sikringer i hovedrelæet, vågner op midt nat og fatter ikke en bjælde af hvad dølen jeg laver der og hvad der er sket! **OG MED DROP I HÅNDEN - MIN HÅND - DEN SOM SIDDER PÅ HAM MED ANGST FOR NÅLE!**

Jeg kommer hjem til familien et stykke tid. Og der modtager jeg en pakke fra skolen. Der var gaver, slik og søde og dejlige breve, fra elever og lærer på skolen, som ønsker mig go' bedring og velkommen tilbage til virkeligheden. Der var nævnt Titanic i brevene og jeg fattede intet! Det fandt jeg så hurtigt ud af, da jeg kom tilbage på skolen - hvor jeg fik en varm velkomst retur, med knus og kram og små skarpe bemærkninger om mit ophold på det legendariske skib - Titanic.

Men de mange breve fra skolen, min anden familie, var helt klart med til at fremskynde min bedring.

Tak for de skønneste skoleår i mit liv.

Hilsen Dan

Årgang 94/95 & 95/96