

Den bedste historie – og tid!

6:30, mandag morgen og mobilen brøler på sit højeste. Langsomt vågner man og tænker "Årh nej, det er alt for tidligt, bare 5 minutter længere!" Men man bliver jo nødt til at stå op, og det er faktisk også en af de bedste beslutninger man tager i løbet af dagen (selvom det er aaaaalt for tidligt). Få vækket sin rumbo, en hurtig tur under bruseren, og så lige få ryddet lidt op på værelset inden man med god samvittighed kan slæbe sin trætte krop over i spisesalen for at få en portion morgenmad til at komme i gang på. En skål havregryn med mælk, og godt med sukker, det kan man sagtens køre på i starten af dagen. Og hvis man ellers er hurtig til at få skovlet noget ind, kan man godt nå 5-10 minutter på øjet inde på en af sofaerne i opholdsstuen. Hvis altså der er en sofa ledig, for man er aldrig den eneste med den tanke. Hvis man derimod ikke er så hurtig, må man jo derimod bare bevæge sig direkte op for at få dagen meddelelser, måske synge en lille sang, måske høre en historie. Med andre ord: Alt kan ske! Herefter kommer så den lidt mere kedelige del af dagen: Undervisning. Men selvom at man førhen er blevet lært op med at undervisning bare er noget kedeligt bras der skal overstås, kan det faktisk være utrolig underholdende når man er på efterskole! Man kan altid tage lidt gas på hinanden, men også på lærerne. Det er faktisk på en måde hyggeligt at sidde at have time (helt mærkeligt at tænke på). Et rigtig godt studiemiljø! Men midt på formiddagen, mellem alle de boglige timer, så skal man ud og "lege". Dvs. man skal have "Ud af klassen" som nærmest er en slags legetime hvor man får lov til at komme ud og få sig rørt gennem leg og sjov, så man er klar til 2. halvleg af skoledagen. Det er rigtig effektivt, en god hjælp til at klare sig igennem resten af dagen. Men så ved middagstid kommer det tidspunkt de fleste altid glæder sig til med rumlende maver. Middagsmad! Hvad køkkendamerne kan kokkerere hertil, er jo helt vanvittigt. Når folk siger til mig at jeg er vokset meget i den tid jeg har gået på KE svarer jeg "Det skyldes Marie & co. gode mad!" Altid godt at få fyldt maven op af lækker mad! Herefter begynder noget af det sjovere: Linjefag og valgfag. De fag som man selv har valgt som man vil have. Kan det blive meget bedre? I hvert fald ikke hvis du spørger mig. Udover linjefagene der er de samme hvert år, er der også valgfagene der kan være alt lige fra "Alt mellem himmel og jord" og Raku, til Buebygning og Styrketræning. Selvfølgelig er det ikke alle disse ting som man lyster lige meget, men der er så mange muligheder, at man ikke kan undgå at få et valgfag som virkelig er et højdepunkt på ugen, og som man brænder for. Det er fedt! Efter 3 times god og hyggelig valgfag og linjefag, er det tid til at der skal gøres rent på de forskellige områder på skolen. Dette plejer ikke lige at være det fedeste (især ikke på toiletterne!), men af og til er det faktisk utrolig hyggeligt og sjovt, især hvis man gør rent sammen med en anden. Når man så endelig har skrubbet igennem rengøringen står der aftensmad på skemaet. Her plejer snakken ved spisebordene som regel at omhandle hvad man har oplevet af spændende og spøjse ting i løbet af dagen. Som f.eks da Marie Louise gik ind i en dør, eller da Ruben havde brækket sig i håndvasken på 4-mandsværelset fordi han havde drukket mundskyld osv. Efter at man er færdig med at spise, og har modtaget beskeder fra lærerne, er resten af aftenen faktisk til fri afbenyttelse. Og der er rigeligt med muligheder. Nogle gange er der f.eks. nogen der starter noget fodbold, håndbold, badminton el.lign opovre i hallen. Andre gange bliver der sat en film på oppe i foredragssalen som man se sammen. Men man kan selvfølgelig også vælge at selv finde på noget af lave ovre på gangene eller sådan noget. Og der er det kun fantasien der sætter grænser for galskaber! Som da Emil og jeg lavede prettyboylook med hjælp af nogle af pigerne, eller den aften da grøn- og gul gang (drengegang) havde gangkrig hvor grøn gang endte med at sejle i vand og toilettepaper. Til sidst på aftenen har vi så en lille aftensamling hvor vi lige får nogle beskeder fra lærerne om dagen i morgen, og måske er det også komiske indslag el.lign. Derefter er der stor godnat ude foran pigegangen. Alle står nærmest i en klump og siger godnat til alle, og at vi ses i

morgen. Når man så har taget afsked er det over på sin gang igen. Af personlige erfaringer ved jeg at når man kommer over på drengegangen går der fuldstændig drengerøv i det hele. Men "What happens at the drengegang, stays at the drengegang (men kan afsløre så meget som at "Fællesskidning" var en meget udøvet disciplin). Godnat!

Dette kunne nemt være en typisk dag på Kongenshus Efterskole (ellers for den sags skyld på en hvilken som helst anden efterskole) den tid jeg gik der (08/09 og 10/11). Du sidder sikkert og tænker "hvorfors har han skrevet historien i nutid?". Men det er fordi at når jeg sidder og tænker tilbage på det, har jeg det som om at jeg stadig er der. Jeg sidder nærmest og drømmer mig tilbage til den bedste tid i hele mit liv! Hvis jeg skulle skrive om alle de gode ting ved KE, skulle jeg jo skrive en hel serie af romaner. Jeg kunne skrive om hundrede vis af gode minder. Turen til Norge, Musicaluge, Weekenerne, brobygning, Tjekkiet, og ikke mindst, de normale hverdagsaftner der alligevel ikke var så normale. Men vigtigst af alt, glemmer jeg ALDRIG de venskaber jeg har fået på KE. Vi fik skabt et fællesskab der ikke var til at bryde igennem. Nogle af mine bedste venner har jeg fået mig på KE.

Hvad skal jeg ellers sige?

I ♥ KE – The time of my life.

Skrevet af:

Mads N. B. Jensen

Årgang 08/09 og 09/10